

# Tia Maria

..een eeuwig jonge tante

## **1655. In de Caraïbische oceaan blakert het eiland Jamaica in de zon.**

De palmen wuiven en de zon schijnt. Maar de (zonne)schijn bedriegt.

Het is geen fijne tijd om in Jamaica te leven.

Het wordt geteisterd door koloniale oorlogen. De Spanjaarden die het eiland al eeuwen overheersen worden door een enorme Engelse vloot van 38 schepen met 8000 soldaten verslagen en gedwongen over de bergen te vluchten naar Cuba. Voordat ze vertrekken bevrijden ze hun slaven en zetten ze op tegen de nieuwe overheersers.

Als antwoord branden de Engelsen de Spaanse hoofdstad plat.

De Spaanse families, waaronder ook een mooie Spaanse adellijke dame, hebben nauwelijks tijd om hun belangrijkste bezittingen te pakken.

De dienstmaagd van deze dame, Maria, heeft nog net genoeg tijd om het juwelenkistje van de familie, met daarin een paar kostbare oorbellen van zwarte parels en een oud geheim drankrecept mee te nemen.

Als de jaren verstrijken komt dit kistje weer boven op de trouwdag van haar dochter en wordt het kistje met de oorbellen en het recept als trouwcadeau doorgegeven.

Ze noemt het drankje Tia Maria (Tante Maria) als ode aan de trouwe dienstmaagd.

## **Tia Maria, deliciously unexpected**

1948. Dr. Kenneth Leigh Evans biedt zijn familie en gasten een héél bijzonder aperitief aan. Hij heeft het ontdekt in een eeuwenoud juwelenkistje dat ie onlangs op de kop heeft getikt. Van het recept wordt alleen bekend dat de belangrijkste ingrediënten koffie uit de Jamaicaanse Blue Mountains zijn (algemeen beschouwd als de beste koffie ter wereld), suiker en vanille. De rest van de receptuur blijft zorgvuldig geheim...

Tia Maria is niet alleen heel geschikt voor de bereiding van 'Spanish Coffee', maar is veel veelzijdiger. Het is niet alleen een drank voor bij of in de koffie, maar smaakt ook prima in demixmet cola, in een cocktail en on ice. De feestdagen zijn het uitgelezen moment om kennis te maken met een paar andere manieren om van Tia Maria te genieten.

